



Mijn naam is:

Wilfried De Beer.

Ik woon in: Kasterlee.

Ik zit bij het JRK omdat:

Het een bereleuke jeugdbeweging is! 😊

Mijn hobby's zijn: JRK, honing zoeken, broodjes smeren en bomen knuffelen.

Dit liedje word ik nooit beu: Jungle Book – Als je van beren leren kan.

Mijn lievelingsfilm is: Brother Bear.

Dit zou ik elke dag kunnen eten: Honing.

Je mag mij wakker maken: Voor honing of als je een hele dikke knuffel nodig hebt.

Mijn guilty pleasure is: 2 potten honing per dag opeten.

Deze chips smaak moeten ze nog uitvinden: Chips met honingsmaak.

Ik ben bang voor: Jagers en dierentuinen.

Mijn celebrity crush is: Prinses Anna (Frozen).

Wist je dat: Ik een echte knuffelbeer ben?

Mijn favoriete vakantiebestemming is: Frankrijk.

Als ik 1 miljoen euro won zou ik: Een honingfabriek bouwen en een jaarvoorraad eten inslaan.

Mijn ultieme bucketlist:

- 1) Een honingfabriek bouwen.
- 2) Honing eten samen met prinses Anna.
- 3) Winnie De Poeh ontmoeten.